

Veto

Weekblad. Jaargang 13, '86-'87.
Nr. 7, dd. 13 november 1986
ISSN: 0773-5162

Verantw. Uitg.: Filip Huyzenruyt
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven
Tel. 016/22.44.38

Alles wordt licht

De 19de marathon

Honderdvijftig moedigen uit Antwerpen, en nog eens zeven keer zoveel erzuchtigen uit Mechelen: het fenomeen marathon en halve marathon heeft (bij de deelnemers althans) nog niets aan aantrekkingskracht verloren, integendeel zelfs. Vergeleken met vorig jaar mocht de Studentenmarathon ten minste 400 atleten meer begroeten. En het laat zich raden dat er volgend jaar — bij de twintigste (jubileum-)uitgave zeker niet minder zullen zijn. De vraag is natuurlijk: Hoe krijg je mensen zo gek? Wat vinden ze d' er aan? En even natuurlijk was maar één antwoord mogelijk: Deelnemen!

Woensdagmorgen 5 november. Ik word traag wakker na een lange nacht, onrustig slapen, en ja hoor, mijn maag doet zenuwachtig. Toch behoort ik in de eerste verte niet bij de kanshebbers op een overwinning — ik weet niet eens of ik het einde haal, en met meer dan 1000 deelnemers hoef ik ook niet op veel hartverwarmend applaus van de goegemeente te rekenen voor deze eenzame vechter met de elementen. Nee, het is vooral faalangst die me kwelt, alhoewel ik zeker weet dat niemand het me kwalijk zal nemen als ik het einde niet haal. Maar... ik verbijt me! Ik heb me terdege voorbereid, en probeer mijn zenuwen nog een tijdje de baas te blijven. Trouwens, die voorbereiding is nog niet helemaal af. Straks, voor de wedstrijd rij ik mee naar Antwerpen om er, onder 't mom van verslaggever, mogelijk nog enkele tips van echte marathonlopers op te pikken, en om dan, mee met de volgwagens, diezelfde marathonlopers tijdens de eerste 20 km van hun wedstrijd nog es 'live' aan het werk te zien en, eventueel, met de neus op de feiten gedrukt, weer wat bij te leren. Maar laat ik het eerst eens over mijn ervaringen van de laatste dagen hebben!

Tips

Het makkelijkste — weet ik nu — aan zo'n marathon is de inschrijving. Maar tussen die beslissing en het startschot ligt dan een hele periode braak, die, als ik me zo wat krantenknipsels en radio-interviews voor de geest haal, liefst moet opgevuld met een heel intense en professionele — dat is het woord! — voorbereidingskampagne (liefst doktorsbegeleid).

En daar sta ik natuurlijk als groentje. Is 200 km per week genoeg? Moet ik mij onthouden? En wat met de voeding, de zogenaamde koolhydraten-bom? Brandende vragen, en ik dus naar Valère De Vos, dé man achter de organisatie van de marathon. Omdat we dan echter toch al maandag 3 november schrijven, kies ik eieren voor mijn geld, en concentreer me volledig op de derde vraag. (De Bom, mijn laatste redplank). Doch het antwoord is teleurstellend. "Tja, die spaghetti-

bom", zegt Valère, "eigenlijk is dat een fabeltje. Niet voor profs natuurlijk, hoewel ook die het best enkel onder doktersbegeleiding doen — anders helpt het allemaal niet veel. Maar voor gewone amateurs, nee... (weifelend). Eigenlijk kun je best gewoon gezond verder eten. (Ik neem me voor toch maar spaghetti te gaan eten morgen.) Waar je wel moet op letten is dat je minstens 3 uur voor de wedstrijd voor het laatst eet, en dan liefst geen te zware kost." Die raad neem ik wel in dank aan, en meer nog, ik maak van de gelegenheid gebruik om verder te vragen: wat doe ik tijdens de marathon? Maar dat vertel ik tijdens het lopen wel. Eerst naar...

Antwerpen

In de failliete cafetaria van de Universitaire Sporthal ontmoet ik Angèle Mertens, bekend ultra-loopster (100 km) (als je bij de vrouwen onder de negen uur kan blijven, ja, dan behoort je inderdaad bij de wereldtop, geeft ze bescheiden toe), die hier eigenlijk trainingskilometers komt opdoen — en dat zegt ze niet om "onze" marathon te kleineren, maar omdat ze dat vaker zo doet. Voor trainingen in de week heeft ze immers niet zo veel tijd, en daarenboven: ze zit graag in de ambiance. Ik dus in goed gezelschap om van mijn laatste zorgen (het wat vieze, koude weer) verlost te geraken. En dat gebeurt ook. Want Mevrouw Mertens, zeer innemend, verzekert me dat het eigenlijk helemaal niet zo'n slecht weer is, meer nog, "t is weer om goeie tijden in te lopen", zegt ze. Oef!

En dan volg ik, zoals afgesproken, de wedstrijd. Daarbij vallen me een viertal dingen op. Eerst en vooral het nummer 351, Jan Sebille, die na enkele kilometers al van zijn tegenstanders wegloopt en een tiental kilometer verder al goed 4 minuten voorsprong heeft. Knap, maar, alhoewel hij vrij regelmatig loopt, is het niet echt een stijlvol atleet (en dat stelt me wat 'leurt), ook al, dat is het tweede dat me opvalt, omdat hij voortdurend een vreemde trekbeweging maakt met zijn linkerarm, wat hem een bizarre, maniakale indruk bezorgt.

Verder kijk ik nogal op van de manier waarop Sebille, helemaal alleen, met enkel een paar volgwagens naast hem, door de straten (op de voetpaden eigenlijk) van Kontich moet rennen, op het gevaar af ieder ogenblik een dametje omver te lopen dat onverhoeds uit een of andere winkel komt gestapt. En dan is er natuurlijk nog de eenzaamheid van deze lopers, verlaten op de lange steenweg tussen Antwerpen en Mechelen, met enkel ongeduldige rijen gifbrakende auto's naast zich, en nu en dan eens een verwaasde toeschouwer, die niet weet wat er gaande is.

Mechelen

Nog een half uur. Voor en achter mij staan mensen zenuwachtig aan te -chuiwen om hun borstnummer af te halen. Het zaaltje achter het kafee tegenover de Sint-Lambertusschool is te klein, en de sfeer, mede daardoor, is vervolg op p. 7

ISOL

ISOL (The International Students' Organization of Leuven) is presently having "some" trouble with unwanted guests in the ISOL bar (the place near 'tStuc where you can almost always see people play ping-pong). ISOL obviously aims at reaching an international public. So, just for this once, you can find an article in English about the problem. Extra! Extra! Read all about it! p. 3 Et pour les flamands, la même chose.

Help

Je zal het misschien zo niet meteen merken aan deze Veto, maar we kampen hier met een nooit gehoord teveel aan teksten. Onze acht paginaatjes zijn weer te klein om al het binnengekomen materiaal te herbergen. Hierbij wordt een vakature voor een professioneel tekstredaktor open verklaard. Zich aanmelden met geloofsbriefjes op het bekende adres. Of met veel geld, zodat we twaalf pagina's kunnen drukken. Alle pagina's.

Maraton



Je moet er gek voor zijn. Terwijl er wagens, fietsen en zelfs Concordes zijn: 42 kilometer lopen, of tenminste stappen. Een marathon pleegt men dat te noemen. Veto vond iemand gek genoeg om mee te lopen, maar in meer authentieke Veto-stijl hadden we ook ons mannetje in de loges. Onze lobbyist, als het ware, p. 7.



De KULAK bezocht

Een uitgebreide reportage over de Kortrijkse KULAK op pagina's 4, 5 en 6. (foto Hendrik Delagrangé)

Westvlaamse Degelijkheid

Rektor Guido Maertens was enigszins bezorgd toen we hem ontmoetten in de grote hall van de KULAK. "Schrijf niet te veel slechte dingen", zei hij. Zelf had de rektor geen tijd voor een interview: "Het is jammer dat jullie deze reportage juist vandaag doen. Ik heb echt geen tijd, ik moet naar Leuven". De 'kat' was dus van huis, en wij daarom benieuwd hoe de muizen hier op tafel dansen. Helaas: niets van dat alles. Het leven aan de KULAK is rimpelloos. De studenten: blijkbaar te oud voor kollegiekattekwaad, blijkbaar te jong geacht voor het Ware Leven in de Echte Stad.

De KULAK is een eiland. De universitaire kampus ligt een stuk buiten de stad. De gebouwen zijn van de moderne soort: aaneengeschakelde betonnen modules omringd door een graslandschap. Modulebouw: signaal voor de uitbreidbaarheid van de kandidaturenkampus. Al zijn de omstandigheden daarvoor niet gunstig. Groeien is er voor de KULAK niet meer bij, integendeel.

Perfekt

Buiten grazen de koeien. Ze zijn van alle kanten te zien. Waarom heeft de KULAK dan geen kandidaturen Landbouwwetenschappen? Pedagogisch studiemateriaal ligt hier voor het grijpen.

Pedagogische Degelijkheid is zo te zien trouwens het handelsmerk van de KULAK. Brosen is er voor de studenten niet bij. Wie in dit kleine wereldje niet in de pas loopt, loopt er per definitie moedwillig uit. Een echt Panopticon: discipline of straf, een andere keuze is er blijkbaar niet.

Maar niet zeurden: het leven is prachtig aan de KULAK. Alles is hier kraaknet. Alles werkt trouwens ook: geen defekte lichtinstallaties, geen gammele deuren, de perfectie zelf.

Ginette

Pedagogische Degelijkheid: in de Geneeskunde-afdeling staan zelfs enkele studiecellen ter beschikking van de student. Kleine kamertjes, van de orde van een zwembadkleedhokje. Hier kunnen studenten met studiemateriaal dat ze hier ontlenen (kaaksbeenders en meer van dat fraais), hun kennis perfectioneren. Later vertelt een student ons: "Ja, die studiecellen zijn er wel bekend voor dat ze daar altijd met twee inzitten, en dat er van studeren niet veel in huis komt". Rare jongens, die westvlamingen.

De gebouwen van de KULAK zijn blijkbaar onbewaakt. De Universitaire Kapel: we konden er zomaar binnen en buiten lopen, alleen het hostiekastje was potdicht. De 'volwassenheid' van

de student wordt hier niet in vraag gesteld.

In de meisjespeda is het wel anders: jongens mogen daar niet binnen, en veroorzaken dus nogal wat hilariteit als we daar met een delegatie binnenvallen. "Wat zal Ginette nu zeggen?" Ginette is de beruchte peda-madam, maar ze is nergens te bekennen. Enkele peda-bewoonders zijn loslippig: "Ginette houdt ons voortdurend in de gaten. Ze komt de kamers binnen zonder reden". De ramen zijn met een knots van een weerhaak bevestigd. Tegen 'nachtelijke uitbraakpogingen'. "Een van deze dagen vliegt dat spul er toch af hoor". Klar voor de revolutie.

Mijn dorp

En dan is er het fameuze studentendorp. Op een boogscheut van de kampusgebouwen staan hier acht huisjes geplant. Ze zijn van het type Bobbejaanland, zoets als die knusse snelwegrestaurants in Zuid-Frankrijk met gebouwtjes van steen en hout. En peperduur: 70 miljoen voor amper 70 kamers. Drie van de acht huizen worden door meisjes bewoond. De



Gier zetten de Westvlaamse profs onder karre. (foto Peter Vermeiren)

overige vijf door jongens. Gemengde huizen? Mag niet.

Een kamer bemachtigen is geen sinecure: de aanvragen moeten in groep gebeuren, voor een volledig huis. Voorrang heeft die groep die gezamenlijk in de eerste zitting slaagt. Pedagogische Degelijkheid.

Meestal zitten hier ouderejaars: aan de KULAK betekent dat tweedekamers of derdekamers Geneeskunde. Zij weten: het is dit of de peda. Een kot huren in Kortrijk Stad behoort van langsom minder tot de mogelijkheden.

Architectonisch is het studentendorp een ware ramp. De kosten zijn onnodig hoog opgelopen (de architect is van het soort dat zich nogal wat frivole spelletjes permitteert), en het is konstant lachen gelazen met fijnzinnige blunders: een dampkap die niet boven, maar naast het kookfornuis hangt, inbouwkasten tot aan het plafond (zodat kotbewoners er niets op kunnen zetten en daarom maar de klappertjes eruit braken), geveltegels die eraf vallen bij het voetballen en een gezellige plas water op de benedenverdieping na een Kortrijkse regenbui.

Degelijk

Als we terugkomen in het gebouw van de faculteit Geneeskunde zien we licht branden in een studiecel. Indiskreet kloppen we op de deur en een enigszins blozende studente doet open. Ze is alleen en ze bestudeert een menselijk kuitbeen.

Pedagogische Degelijkheid.

Didier Wijnants



REPORTAGE KULAK

Monitoren

Daar komt Rob weer!

De KULAK heeft een kleine kampus en het is dan ook niet moeilijk, zelfs al zwerv je er maar een dagje rond, om steeds dezelfde mensen tegen het lijf te lopen. Zo slaagden we erin om nog voor de middag reeds 3 keer op Rob Devos, monitor voor de Letteren en Wijsbegeerte, te botsen. Een toeval misschien, of wilde hij met ons praten? Hoe dan ook, in de namiddag stapten we naar het buro van Rob Devos, met Toon Braeckman, monitor voor de Rechten aan onze zij. We hadden met hen een gesprek over de werking van het monitoraat, over proefexamens en over KULAK-studenten.

Veto: Hoe is het monitoraat hier georganiseerd?

Rob en Toon: «Op 2 manieren. In de positieve wetenschappen is er geen strikte studiebegeleiding die door de universiteit los van de syllabi wordt aangeboden. Wel zijn er vastbenoemde assistenten met werkkolleges die aanleunen bij de cursussen. Die assistenten nemen dan ook de andere taken van het monitoraat op zich. Wat de humane wetenschappen betreft, ligt de situatie anders. Voor L&W bijvoorbeeld is er 1 monitor per richting en nog een apart monitoraat filosofie. Voor de rechten zijn er 3 monitoren en dat voor de wijsgerige vakken, romans recht en economie.»

Veto: Is er veel respons van de studenten?

Rob en Toon: «Naar onze oefeningen komt heel wat volk, ze worden ertoe

aangespoord door hun medestudenten. Van de vakken die gemonitord worden, je zou kunnen zeggen: exemplarische vakken, wordt na elk hoofdstuk een monitoraatsoefening voorzien en dat in groepen van 12 tot 15 studenten. Gemiddeld genomen komt dat neer op een oefening om de 14 dagen, dus niet zo verschrikkelijk veel. Daarnaast begeleiden we de studenten ook individueel, bijvoorbeeld iemand na de examens oriënteren of heroriënteren. Tijdens het academiejaar zijn er een aantal krisismomenten waarop we vaker dan anders door studenten bezocht worden. Dat is rond kerstmis, de proefexamens, de beide zittingen en in september voor een bisjaar. In oktober organiseerden wij ook een eerste individuele kennismaking. In de rechten was dat onder andere een persoonlijk gesprek met een monitor. De studenten geschiedenis moeten contact opnemen met hun monitor voor het maken van hun vita. De romanisten kregen een inleidende test...»

Veto: Zijn jullie full-time monitoren?

Rob en Toon: «Wat nu volgt willen we toch wel even benadrukken: wij zijn wetenschappelijk personeel, dit wil zeggen mensen die ofwel tijdelijk met hun doktoraat bezig zijn, ofwel ander wetenschappelijk onderzoek verrichten. Als full-time WP-lid zijn we voor 2/3 van de tijd vrijgesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat vinden we fundamenteel en we denken dat het universitair beleid fout zit als men half-time monitoren benoemt. Want hoe kan je nu instaan voor een goede begeleiding als je zelf niet betrokken bent bij het wetenschappelijk werk? In het monitoraat is het wetenschappelijk karakter essentieel. We willen de studenten de te verwerken stof eens op



Rob en Toon, respectievelijk met baard en snor. Wat je niet ziet: op de achtergrond operamuziek en een fijne sisharenreuk. Moeten er nog filosofen zijn?
(Foto Peter Vermeiren)

een andere manier leren bekijken en iets aanbieden waar zowel de zwakke als de heel sterke student iets aan heeft. Het komt er niet op aan de studenten klaar te stomen of een vulgarisering van de stof te brengen. Als het monitoraat alleen deze taak zou hebben, tja, dan bestaan er maatschappelijk goedkopere oplossingen. Jobstudenten uit de 2de kandidatuur bijvoorbeeld. Bij het aanwerven van monitoren moet een duidelijk profiel voor ogen gehouden worden; enerzijds eruditie, anderzijds een principiële engagement naar de studenten toe.»

Veto: Hoe zit het hier met de proefexamens?

Rob en Toon: «Op de KULAK wordt het proef-karakter ervan sterk beklemtoond. Aan deze examens zijn geen sankties verbonden. Noch positieve — via vrijstellingen — noch negatieve:

de punten worden niet aan andere professoren doorgegeven. Bij L&W worden meestal 4 proefexamens georganiseerd, in de rechten steeds 5. Het probleem is wel dat sommige studenten zich gaan doodblokken op die beperkte stof. Dat raden we in ieder geval af.»

Veto: En de ombudsdienst?

Rob en Toon: «Deze wordt verdeeld onder de assistenten en de monitoren. De ombudsman doet nooit de 2 zittingen van een zelfde academiejaar. We hebben al ondervonden dat de continuïteit tussen de eerste en de tweede zitting daarmee niet in gevaar komt. De informatie wordt gewoon doorgegeven wat, zeker op een kleine kampus, geen probleem is. Alles loopt eigenlijk vrij gesmeerd. Er zijn kandidaten genoeg voor de ombudsdienst en hun advies wordt ernstig genomen.»

Veto: Het beeld dat men ophangt van de KULAK-student is dat van een brave student die hier als het ware zijn humaniora verderzet...

Rob en Toon: «Dat klopt ongeveer. Kijk, Kortrijk mist heel wat van het aanbod dat men in Leuven heeft. Hier is wel een actief studentenleven maar — en dat is gewoon een vaststelling — dat studentenleven is nogal gemonopoliseerd door de Universitaire Parochie.»

«Anonimiteit op deze kampus is onmogelijk en hier wordt dan ook wel harder gestudeerd, enfin door de meesten toch...»

Bij deze laatste woorden kijkt Toon veelbetekenend in de richting van een ex-KULAK-er onder de reporters.

Trui Moerkerke
(m.m.v. Jan Huyse
en Rudy Lanssens)

Geschiedenis van de KULAK

Eksperiment in kleinschaligheid

De Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Kortrijk werd in 1965 opgericht: door de wet van 9 april 1965 "houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie" krijgt de KUL de mogelijkheid om kandidaturen in te richten op het grondgebied van Kortrijk. De eerste kolleges in de wijsbegeerte, geschiedenis, klassieke, romaanse en germaanse filologie worden gegeven op 13 oktober van dat jaar in de lokalen van het vormingsinstituut.

Mettertijd breiden de kandidaturen in Kortrijk zich uit met Rechten, Geneeskunde en Wetenschappen. Vanaf 1970 krijgt de kampus stilaan gebouwen op 't Hooge, een drietal km buiten het centrum van Kortrijk, op een pracht van een helling, tussen koeien en akkers: eerst een studentenhuus, een jaar later een meisjespeda en het faculteitengebouw. In 1972 worden de labo's in gebruik genomen, het jaar daarop het geneeskundegebouw. Kortrijk krijgt zelfs een eigen research-centrum, dat in 1975 ingehuldigd wordt.

In 1982 bouwt de KULAK een studentendorp met 72 kamers op haar eigen grondgebied. Dit dorp moet tegemoet komen aan de goedkope huisvesting van studenten, nu de universiteit er geen gemeenschapshuizen meer op na houdt in Kortrijk. Verder breidt men de kampus nog verder uit met een nieuwe module voor

het rectoraat en het beheer, het zogenaamde "miljoenenpaviljoen", een module voor de bibliotheek en voor de faculteit Geneeskunde.

Bij deze konstellatie zal het voorlopig blijven; de oorspronkelijke plannen zullen wellicht nooit meer gerealiseerd worden, tot spijt van de personen die er ooit van gedroomd hebben. Om die pijn te verzachten is de makette waarop de KULAK in zijn geplande glorie prijkt, sedert een aantal jaren uit het gezicht verdwenen.

Oud en nieuw

De KULAK is tegelijkertijd een oude en een nieuwe universiteit. Nieuw, want in nieuwe gebouwen, met nieuwe apparatuur, jonge docenten en profen; oud omdat de KULAK dankzij zijn band met Leuven al onmiddellijk een universiteit is met een universitair leven, zonder de gebruikelijke kinderziekten van een nieuwe instelling.

De KULAK heeft zich inderdaad vrij vlug geïntegreerd in de regio Kortrijk: door de organisatie van lessencykli voor de derde leeftijd, van concerten, voordrachten en tentoonstellingen bereikte men een gevarieerd publiek. In de kelders vond zelfs het Eeckhout-centrum, dat zich bezighoudt met bijscholing van leerkrachten, onderdak met een kleine bibliotheek. De KULAK coördineert ook de Open Universiteit in West-Vlaanderen.

De Kortrijkse afdeling krijgt ruimte op te eksperimenteren op gebied van onderwijsmethodiek en studiebegeleiding. De kleinschaligheid van de universitaire kampus zorgt ervoor dat studenten en docenten dicht bij elkaar staan; volgens velen het meest posi-

tieve aan de KULAK. Door die nabijheid van prof en student wordt in Kortrijk veel meer aan persoonlijkheidsvorming gedaan, menen de voorstanders van een kleine inrichting. Er kan om het met de woorden van Mgr. Guido Maertens te zeggen "een nieuw relatiepatroon geschapen worden... van openheid, beschikbaarheid, wederzijds respect en begrip..."

Het studentenleven in Kortrijk situeert zich vooral om en in het studentenhuis, dat bovenop de helling weer en wind trotseert: daar gaan de meeste door studenten georganiseerde activiteiten door, daar bevindt zich het restaurant (mensa genaamd, of naar de traiteur die het voedsel levert, Esthio), en de bar. Er zijn vergaderzalen en een permanent kantoor van het presidium. Bovendien zitten vele presidiumleden boven het studentenhuis op kot, wat maakt dat ze ten allentijde bereikbaar zijn.

Het leven van de studenten aan de KULAK situeert zich vooral op kot of op de kampus (lessen en bibliotheek); daar is de ligging van de unief, drie km buiten het centrum, niet vreemd aan. De studenten leven in hun eigen wereldje, geïsoleerd van de bewoonde wereld. Heel weinig studenten zitten op kot in het centrum, ze komen er enkel als ze met de trein in Kortrijk aankomen of om Kortrijk te verlaten. Het kulturele leven van Kortrijk gaat dan ook grotendeels aan hen voorbij, dit ondanks de pogingen van zowel de traditionele stadsschouwburg als het progressieve kultuurkoord Limelight om bij de studenten hun voorstellingen te promoten.

De kleinschaligheid van de kampus



Ek weet nog goe get vroeger was, de... het "dorp" van de KULAK.
(Foto Hendrik Delagranghe)

brengt bovendien nog een kleingeestigheid met zich mee: de sociale druk op de studenten is er enorm groot. De profen kennen iedereen, en merken elke afwezigheid op, bestraffen die in sommige gevallen zoals ze dat in de humaniora doen. Studenten wijzen hun medestudenten-fuifnummers met de vinger na, en de roddels verspreiden zich met de snelheid van het geluid over de kampus. De prestatiedrang neemt er met de jaren toe, de politieke of (studenten) syndikale activiteit neemt er met de jaren af. Geen tijd en

geen interesse. Initiatieven zoals "de dag van de kritische unief" waren doodgeboren kinderen: wie uit een groep van twintig studenten durft het aan alleen kritiek te geven op de cursus van een prof, wanneer hij er dagelijks oog in oog mee zit, of in het restaurant mee aan tafel zit. Aan de KULAK heeft de student nu eenmaal het volste vertrouwen in zijn profen en in de zaken die ze doceren. Per slot van rekening, wie van hen heeft het meest gestudeerd?

Filip Huyzentruyt

